

# DE ROMEINEN ZIJN DE BAAAS

Meer dan tweeduizend jaar geleden gingen de Romeinen steeds meer landen veroveren. En dat lukte goed! Hun rijk groeide en groeide tot ze grote delen van Europa, Azië en Afrika hadden bezet. De grens van hun gebied liep dwars door ons land. Daarboven, dus ook in ons land, woonden stammen die ze niet zomaar konden verslaan.

## HIER IS DE LIMES

Het Romeinse Rijk werd bewaakt door soldaten. Ze bouwden overall langs de grens castella. Een castellum is een fort. Er woonden meestal zo'n vijfhonderd soldaten in. Zij moesten de grenzen verdedigen tegen de vijand. Die grenzen werden limes genoemd: de Romeinse limes. De grens van het Romeinse gebied liep dwars door Nederland langs de rivier de Rijn. Bij Nijmegen was een grote legerplaats. Er zijn nog steeds Romeinse grenspalen te vinden in Nederland.



Romeinse grenspaal

## DE VIJAND

Aan de andere kant van de Romeinse grens in Nederland woonden de Germanen. 'Germanen' is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende volken. De meeste Germanen waren eenvoudige boeren.

## HET LEGER

Het Romeinse leger was goed georganiseerd. De soldaten kregen prima wapens en beschermende kleding. Ook hadden ze allerlei spullen bij zich. Kijk maar eens:

Op deze kaart kun je goed zien hoe groot het gebied van de Romeinen was. Zie je ook de grens in Nederland?

Een helm van 2 kilo.

Een pantser om hun lichaam te beschermen van 10 kilo.

Allerlei wapens, bij elkaar wel 4 kilo.

Een schild van 6 kilo.

Een paar stevige sandalen van 750 gram.



Een pikhouweel van 2 kilo om mee te vechten.

Potten en pannen om eten in te maken. Die wogen wel 1 kilo.

Een schep van 3 kilo.

## DE LIMES

Van het jaar 47 tot ongeveer 400 was een deel van Nederland van de **Romeinen**. De grens van het Romeinse rijk, de **limes**, liep langs de rivier de Rijn door Nederland. De limes werden bewaakt door **soldaten**. Zij verdedigden het Romeinse rijk tegen invallen van bijvoorbeeld de **Germanen**, die aan de andere kant van de limes woonden. Op veel plekken langs de limes bouwden de Romeinen daarom **legerkampen**. Daarbij ontstonden vaak dorpjes en steden. De **eerste steden** in ons land waren dus Romeins.