

GEBOUWD DOOR REUZEN?

Ongeveer honderdtwintigduizend jaar geleden was het noorden van Europa bedekt met ijs. Het ijs kwam tot halverwege Nederland. Het ijs had allerlei rotzooi mee gesleurd. Toen het begon te smelten, kwam die rommel tevoorschijn. Rommel én enorme stenen. En met die stenen maakten prehistorische mensen bijzondere bouwwerken. Kijk maar mee...



EEN GRAF VOOR ALTIJD

In Groningen en vooral Drenthe vind je bijzondere stapels stenen. Het zijn hunebedden. Die grote stenen zijn vijfduizend jaar geleden door mensen zo opgestapeld. Waarom? De hunebedden waren graven. Dode mensen werden eronder gelegd. Ze kregen spulletjes mee die ze in het hiernamaals konden gebruiken. De stenen werden bedekt met aarde en zo werden het grafheuvels. Eeuwen later zijn alleen de stenen overgebleven. En wat spulletjes.



De doden kregen gereedschap, potten en sieraden mee in hun graf.

SPECTACULAIRE CIRKEL

Ook in Engeland maakten de mensen in de prehistorie geheimzinnige bouwwerken van steen. Het meest bijzondere heet Stonehenge. De eerste stenen zijn zo'n zesduizend jaar geleden neergezet. Nog duizenden jaren lang is er daarna aan Stonehenge gebouwd. De stenen vormen samen een cirkel. Ook dit was een plek om doden te begraven. En waarschijnlijk kwamen er ook mensen voor hun geloof bij elkaar. Stonehenge is nog steeds een indrukwekkend bouwwerk. Hoe zou het vroeger zijn geweest?



RAADSEL-STENEN

De prehistorische bouwwerken die gemaakt zijn met die enorme stenen roepen al eeuwenlang vragen op. Waarom zijn ze zo neer gezet? En vooral: hoe hebben de mensen in de prehistorie dat voor elkaar gekregen? Hijskranen en heftrucks waren er natuurlijk niet. Sommige vragen zijn inmiddels beantwoord. Antwoorden op andere vragen hebben we nog steeds niet. De bouwwerken blijven raadselachtig. Heb jij bijvoorbeeld een idee hoe een hunebed gebouwd kon worden?

HINTS:

- ▶ In die tijd werkten de boeren met sterke ossen.
- ▶ Over boomstammen kun je zware dingen rollen.
- ▶ Met een berg zand kun je een handige 'glijbaan' maken.

Het grootste hunebed kun je zien in Borger in Drenthe.



HUNEBEDDEN

Boeren in de prehistorie bouwden van grote stenen en aarde grafheuvels. Hierin begroeven ze de doden. We noemen deze graven hunebedden. Het was zwaar werk om de hunebedden te bouwen. In Nederland vind je vooral in Drenthe nog resten van hunebedden.

