



RIDDERS, MONNIKEN EN BOEREN

Hoe verschillend was het leven van een ridder, monnik of boer? Dat kun je hiernaast ontdekken.



RIDDER

MONNIK

BOER

HOE WORD JE... ?

Je kunt geen ridder worden, je wordt zo geboren. Je vader is heer van een dorp. Jij erft zijn land en zijn naam. Als je een jongen bent, tenminste.

Vaak is je vader een ridder. Je oudste broer erft het land. Daarom sturen ze jou naar het klooster om monnik te worden.

Je wordt als boer geboren, net als de meeste mensen. Je kunt eigenlijk niets anders worden, want er zijn bijna geen andere beroepen.

WAT IS ER LEUK AAN JOUW STAND EN WAT NIET?

Je bent rijker dan de boeren. Je hoeft niet hard op het land te werken en je woont in een grote boerderij. Je moet wel leren vechten.

Je leert lezen en schrijven. Je hoeft niet te vechten. Maar je mag niet trouwen en je moet iedere ochtend vroeg op!

Je moet keihard werken. Als je pech hebt moet je voor je heer, de ridder, oorlog voeren. Je woont in een heel klein hutje. Je maakt alles dat je nodig hebt (eten en kleren) zelf. Je wordt niet oud.

BEN JE RIJK OF BEN JE ARM?

Lang niet alle ridders zijn rijk. Maar de meeste worden wel steeds rijker omdat ze steeds meer van de boeren afpakken en steeds meer land veroveren.

Alles wat je hebt, is van de kerk. Je hebt geen geld en geen bezit. Je leeft eenvoudig, want dat moet van de kerk.

Je bent straatarm. Je hebt niet veel spullen. Meestal heb je niet eens schoenen!

KUN JE LEZEN OF SCHRIJVEN?

Nee hoor, nergens voor nodig.

Ja, je moet de bijbel toch kunnen lezen?

Nee, er is geen school en je moet werken.

WAT MOET JE GOED KUNNEN?

Paardrijden, vechten en de baas spelen.

Bidden, lezen en schrijven. En je moet in het klooster werken, bijvoorbeeld in de moestuin.

Op het land werken, luisteren naar de ridder, en je moet braaf naar de kerk.

MAG JE TROUWEN?

Ja, je vader zoekt een goede man of vrouw voor je uit.

Nee, monniken delen hun leven met God.

Ja, met een jongen of meisje uit het dorp, als de heer het goed vindt.

GA JE VAAK OP REIS?

Soms ga je op bezoek bij de koning of keizer. Of je gaat op pad om nieuw land te veroveren. Je reist dan op een paard. Maar meestal blijf je op je domein.

Soms ga je helemaal naar Rome, op bezoek bij de paus. Of je moet naar verre gebieden om daar mensen te vertellen over je geloof.

Nee. Je komt nooit uit het dorp. Dat mag niet van de heer en het is heel gevaarlijk.

HET HARDE BOERENLEVEN

Het leven van een boerenfamilie was armoedig en onveilig. Wij zouden het leven vies vinden. Je woonde in een klein hutje van modder en hout, samen met wat dieren. De hele dag werkte je op het land van de ridder of op je eigen stukje grond. Een deel van de oogst ging naar de ridder als betaling voor zijn bescherming. Meestal at je roggebrood, heel soms met een stukje spek of wat bonen. Alles wat je had, moest je zelf maken. Ieder jaar was precies hetzelfde. Wij zouden dat leven zwaar en eentonig vinden.

BOEREN, RIDDERS EN MONNIKEN

De tijd van monniken en ridders noemen we ook wel de **vroege middeleeuwen**. In deze tijd waren de Romeinen weggetrokken. De steden verdwenen. De meeste mensen waren **boer**. Boeren waren arm. De heren met een eigen stuk land hadden het beter, dit waren de **ridders**. Ook waren er **monniken**, die leefden in **kloosters**.