

NIET VERDER VERTELLEN...

Onze koning en koningin zijn populair. In de tijd van burgers en stoommachines was dat anders. Het koningshuis gaf het volk veel om over te roddelen en was niet altijd even geliefd...

In die tijd werd ook de grondwet grondig herschreven, waardoor de macht van de koning werd beperkt. De ministers, en later ook het volk, kregen meer te zeggen.

KONING ZONDER KLEREN

Willem III pestte lakeien door ze om een vuurtje te vragen en ze dan hun vingers te laten branden. Op een balkon gooide hij eens zijn kamerjas open zodat voorbijgangers hem in zijn blootje zagen staan. En hij gaf het vreemde bevel om al zijn ministers te laten doodschieten. Dat werd gelukkig niet opgevolgd!



KONING GORILLA

Het opvliegende en humeurige karakter van Willem III gaf hem de bijnaam Koning Gorilla.

WIE STAL ANNA'S JUWELEN?

In 1829 werden de kostbare Russische juwelen van Anna Paulowna gestolen. Anna, de vrouw van koning Willem II, was radeloos. De schat werd teruggevonden en de dief gepakt. Boze tongen beweerden dat haar eigen man achter de diefstal zat. Hij kon het geld goed gebruiken...

OMGEKOCHT?

Was Willem II omgekocht om in te stemmen met de grondwetswijziging van 1848? Sommige onderzoekers denken van wel. Als hij niet zou tekenen dan zouden zijn vijanden zijn grote geheim verklappen.

♥ = GEHEIM



• Wilhelmina werd koningin toen ze pas 10 jaar was. Daarom regeerde Emma 8 jaar voor haar.

WAS HET WARE LIEFDE?

Wilhelmina moest aan de man, vond men. Haar moeder, Emma, koos er eentje uit. Wilhelmina werd met deze onbekende Hendrik uit wandelen gestuurd. Nog geen vier maanden later trouwden ze.



JA

JA

'RODDEL, RODDEL, RODDEL'

KLETSSENDE HOFDAMES

De hofdame van Willem III en Wilhelmina schreef brieven aan haar ouders over wat ze meemaakte aan het hof. 'Het hof gaat steeds meer op een gekkenhuis lijken', schreef ze.



Henriëtte van de Poll, hofdame

Druk Baasje

Willem I had naast zijn koninklijke gezinnetje nóg een vrouw en vier kinderen. Dat was geheim, natuurlijk. Willem werkte ook hard. Soms zette hij op één dag zijn handtekening onder 200 documenten.

HET BED VAN DE KONING

Als generaal vocht Willem II tegen Napoleon. Mensen vonden hem daarom een held. Deze held van Waterloo sloep het liefst op een veldbed. Dat herinnerde hem aan de tijd dat hij een dappere soldaat was en geen koning. Misschien was hij wel liever soldaat gebleven...



VECHTEN VOOR RECHTEN

Toen koning Willem II in 1840 zijn vader opvolgde, bestond er al een Nederlandse grondwet. Daarin stond dat de koning veel macht had. De liberalen wilden dat het volk meer te zeggen kreeg. De nieuwe koning moest daar niets van weten, maar in 1848 veranderde dit. Willem was bang dat het volk tegen hem in opstand zou komen, zoals dat in andere landen gebeurde. Hij gaf meneer Thorbecke de opdracht om de grondwet te herschrijven. Deze grondwet van 1848 beperkte de macht van de koning. Dit was het begin van onze huidige democratie.

Er kwamen steeds meer wetten die de mensen rechten en vrijheden gaven. Zoals het Kinderwetje van Van Houten en de leerplichtwet die langzaam een einde maakte aan kinderarbeid in ons land.

Halverwege de negentiende eeuw hadden alleen rijke mannen kiesrecht. Na jarenlange strijd mochten in 1917 alle mannen, rijk en arm, vanaf 23 jaar stemmen. Twee jaar later werd ook het vrouwenkiesrecht ingevoerd.



Bisschop Zwijssen.

DE KONING EN DE BISSCHOP

Willem II werd verliefd op vrouwen én mannen. Dat was lastig want hij was getrouwd en homoseksualiteit was toen strafbaar. Willems vriendschap met bisschop Zwijssen riep veel vragen op. Was het soms meer dan alleen vriendschap...

